

OP HET TERREIN

HET DAGBOEK VAN PILOTEN ZONDER GRENZEN – BELGIË

Vlieg de slachtoffers van het Ebola virus in de Democratische Republiek Congo ter hulp !



Trimestriële tijdschrift / Speciale editie - 2019 / Afgiftekantoor: Brussel X - 109111488

**PILOTEN
ZONDER GRENZEN**
ASF BELGIUM



HET VLIEGTUIG: DE ENIGE MANIER OM MEDISCH PERSONEEL VEILIG TE VERVOEREN

3218 mensen besmet, 2150 doden en 1032 mensen genezen sinds het begin van deze epidemie, die zich sinds augustus 2018 steeds verder uitbreidt.

De geredde personen hadden niet kunnen genezen worden zonder de tussenkomst van medisch personeel, dat zijn leven riskeert om hen ter hulp te komen. De regio die door deze epidemie geteisterd wordt, is immers ook ten prooi aan bloedige confrontaties.



Sinds het begin van de epidemie werden reeds meer dan honderd aanvallen uitgevoerd tegen het verplegend personeel die deze ziekte probeert uit te roeien. En tientallen hulpverleners werden ook al vermoord.

Bovendien stierven ook al tientallen zorgverleners aan ebola, een zeer

besmettelijke ziekte.

Daarom is in deze context uw vliegtuig, bestuurd door piloten zoals Ludovic, van vitaal belang. Hiermee kunnen zorgverleners snel en veilig naar de plaats van hun werk gebracht worden. Het maakt tevens het transport mogelijk van medicijnen en stalen die geanalyseerd moeten worden. Ook medische evacuaties kunnen hiermee uitgevoerd worden.

Ludovic legt ons uit: «we moesten een speciale vlucht uitvoeren van Bunia naar Aru (op 160 km) om een medisch staal op te halen voor analyse. Dit staal was genomen van een persoon die vermoedelijk aan ebola overleden was. In deze gevallen moet heel snel gehandeld worden, want als de test positief is moet er een opvang van de zieken georganiseerd worden om verdere verspreiding van de epidemie te voorkomen».

Het virus, dat voor het eerst geïdentificeerd werd in 1976 in de Democratische Republiek Congo (het toenmalige Zaïre), is vernoemd naar een rivier in het noorden van het land, dichtbij de plaats waar de eerste epidemie uitbrak.

De vruchten etende vleermuizen, gezonde dragers van het virus, geven het door aan apen en antilopen die het op hun beurt op de mens overbrengen.

Tussen mensen wordt de ziekte overgedragen via lichaamsvochten zoals bloed of speeksel.



Na 5 dagen incubatie manifesteert de ziekte zich door koorts, gewrichtspijn en bloedingen. Het virus is vervaarlijk vanwege het zeer hoge sterftecijfer: de helft van alle patiënten sterft ondanks behandeling.



WAT IS EBOLA ?



DE GEVAREN TROTSEREN OM HOOP TE BRENGEN

De piloten van Piloten Zonder Grenzen zijn vrijwilligers die bereid zijn om de gevaren te trotseren, verbonden aan het vliegen in een Afrikaans land in oorlog; en dit om de slachtoffers van de conflicten en de uitbraak van ebola ter hulp te komen.

Voor Ludovic is er geen mooiere manier om Kerstmis te vieren dan opnieuw hoop te brengen voor de kinderen, slachtoffer van de oorlog en getroffen door het ebola virus, of voor hen die leven in vluchtelingenkampen.

Dergelijke toewijding is echter niet zonder risico, zoals confrontaties met gewapende bendes of besmetting door het ebola virus.



WIJ KUNNEN ONMOGELIJK ZONDER UW STEUN

Zonder uw hulp volstaan onze middelen totaal niet om al deze kwetsbare gezinnen in de DR Congo ter hulp te snellen. Daarom deze alarmkreet, nu het bijna Kerstmis is: dank u om uw levensbelangrijke steun te geven, zodat het ook voor deze mensen een heel klein beetje feest is.



Dank u om aan deze kinderen en gezinnen
de hoop te bieden die uit de lucht komt!

BE37 3100 7755 5428

U ontvangt een fiscaal attest voor elke gift vanaf 40 euro, voor zover al uw bijdragen samen niet meer bedragen dan 10% van uw belastbaar inkomen (volgens de voorwaarden van artikel 145/33 WIB 92).

Dankzij dit attest recupereert u 45% van de gestorte bedragen via uw belastingen.

PILOTEN ZONDER GRENZEN – BELGIË

Montoyerstraat 1, bus 36 - 1000 Brussel

Tel. : +32 2 213 42 50

E-mail : office@pzgbelgium.org

www.pzgbelgium.org